

Natuurlijk Woordenbeeld

Penelope Hermans
&
Harrie Sevriens

NATUURLIJK WOORDENBEELD

Aquarellen : Penelope Hermans
Teksten : Harrie Sevriens
Foto achterkant : Clement de Haas
Tekst achterkant : Hans Op de Coul
ISBN :

© 2016



Flora

Elk levensliedje
is een klein verdrietje
Het klaagt en beweent
al dan niet gemeend
'n Vergeet-mij-nietje



Tegenspoed

Als de zon wijkt
schenken wolken
het levenswater
dat de bodem
later verrijkt



Imperfect

Bij elke boom
is wel een blad
verlept
Daarom zijn
ook mensen
min of meer
gehandicapt



Zelfbeeld

Wacht je zelig te noemen
Ook op schrale grond
bloeien prachtige bloemen



Serenade

Voor N.

Prachtig zijn bloemen
Rood, wit, geel en blauw
maar alle bloemen
die ik kan noemen
verbleken naast jou



Lentekriebels

Een nieuwe liefde
is als de komst van lente
Soms vermoed ik haar
maar meestal
is zij ineens daar



Openhartig

Ik droom lieve gedachten
in de oogopslag van jou
net als de baltsende zwaan
in open water net zo blauw



Schouwtoneel

De
natuur
is
echt

De
mens
vals



Gedachteloos

Je wil terug
naar de natuur
maar weet je:

Moeder Aarde
zingt haar lied
maar denkt niet



Alles

Is God al
dan is Het
meer dan
het Heelal



Heelal

Natuurlijk
schuilt
de waarheid
in het grote
maar ook
in het kleine

En of

Alles als creatie
van sterrenstof



Bosjesman

Ik vind jou
een prachtige vrouw
en ik ga helemaal los
Koop een groot bos
Heel groot bos
rozen voor jou



(Sleutel)bloem

Dichten over rozen
gaat niet over rozen



Ziekmakend

Filosofen schrijven:
De natuur heeft
geen rechte lijnen
Wie kan dus
op het rechte pad blijven
zonder te kwijnen



Onnatuurlijk

Ik ga vaak naar buiten
Spot naar uitheemse vogels
waarvan foute lieden vinden
dat die op z'n minst
Limburgs moeten fluiten



Einddoel

Wij proberen
in het leven
zo ver mogelijk
te komen

De natuur streeft
met het bos immers
naar hoge bomen



(Vrij)gevig

Ik schenk jou
een passiebloem
en duizend bonbons

Niet omdat ik zo
om mezelf geef
maar jou noem in ons



Lichtpuntjes

Is de zon ver bij je vandaan
Moet je in duisternis gaan
Koers dan op het tere licht
van de sterren en de maan



Uitstapje

's Zondagsmorgen
ben ik niet blij
Moet met kater
koter en kleuter
naar bos en hei



Tegenkomen

Ik ontmoette je
bij zonschijn

In de eerste regen
kwam ik je tegen



Invloed

Anderen zijn
als het weer
voor mij

Ontij maakt triest

Een zonnetje blij



Geluksjager

Hoe kon het
ook anders
dat ik mijzelf
pas toen
overwon

Niet langer
verblind
door de zon



Herfstachtig

Het zwerk grauwt
Schuwe schimmen
gruwen schrille kou
in dampig grijsblauw

Bladeren wervelen
Heesters en bomen
sidderen voor alles
wat nog gaat komen



Volgroeid

De meeste eikels
kunnen alleen maar
van bomen dromen



Symfonie

De
wind
fluistert
de
bladmuziek
van
ratelpopulieren



Huiswaarts

Slaat mijn
laatste uur
dan ga ik
terug naar
de natuur



Avondrood

Morgen
schijnt
de
zon
weer
te
schijnen



Plant(aardig)

Het bos toont mijn ware gezicht
Net als bomen reik ik naar licht



Miniem

Bij de variatie
van het bos
ben ik maar
een ijle creatie
van de chaos



Zonsondergang

Ooit
gaat
de
zon
op